



Informatie/data:

- 2 oktober Oud Papier Wijk “Holthuizen”
- Voor 5 oktober formulier ouderhulp invullen en inleveren op school
- 5 oktober voetbaltoernooi groep 7-8
- 6 oktober opening Kinderboekenweek
- 8 oktober afscheid Miranda Bouwman
- 14 oktober 15.00-16.00 uur Afsluiting Kinderboekenweek en Gouden Weken: **Ouders welkom op school!**
- 15 oktober studiedag team: kinderen vrij!
- 18-22 oktober Herfstvakantie

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wat ontzettend fijn om te merken dat veel kinderen hun plekje al hebben gevonden in de “nieuwe” school. Via Parro houden we u op de hoogte van onderwerpen die in de school aan bod komen en ook wordt regelmatig iets gemeld vanuit de groepen. Zo proberen we alle ouders te betrekken bij het gebeuren op school.

Afgelopen week is de ouderhulpbrief meegegaan met het oudste kind van het gezin op onze school. Hierop kunt u aangeven bij welke activiteit u kunt helpen. Wilt u dit formulier voor dinsdag 5 oktober invullen en weer meegeven naar school? Het is goed om te zien, dat elke ouder zijn of haar steentje bij wil dragen!

Hiro en Schooljudo

Dit schooljaar zijn we zoals u hebt kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief gestart met Hiro en Schooljudo. <https://schooljudo.nl/hiro/> De fundamentele fase is in alle groepen bijna afgerond. De kinderen in de groepen 2, 5 en 8 hebben al een aantal Schooljudolessen gehad. Ook thuis kunt u een stoeivorm met uw kind doen. <https://vimeo.com/590904416> (als de link niet werkt kopiëren en plakken in de browser) Succes!

Kinderboekenweek

Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Een groep teamleden heeft een draaiboek opgesteld met als doel het lezen onder kinderen te stimuleren. Het is goed dat de kinderen in aanraking komen met zoveel mogelijk mooie en interessante boeken. Veel leerzame activiteiten zijn bedacht en worden de komende periode uitgevoerd. Het thema dit jaar is "Worden wat je wil!" De opening vindt plaats op het plein voor de hoofdingang waar alle kinderen zich verzamelen voor een dans. Aan de leerlingen wordt gevraagd om verkleed op school te komen 'beeld een beroep uit naar keuze'. De dans kan ook thuis nog even geoefend worden:
<https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZY04>

Informatie over de afsluiting van de Kinderboekenweek en de Gouden Weken op donderdag 14 oktober om 15.00 uur volgt nog.

Afscheid Miranda Bouwman

Vlak voor de zomervakantie werd bekend dat Miranda Bouwman afscheid zou nemen van BS Holthuizen, omdat ze een nieuwe uitdaging aan zou gaan bij Stichting Keender als kwaliteitszorg coördinator. Op dat moment was er geen tijd om dit te vieren met elkaar. We hebben dit nu gepland op vrijdag 8 oktober en kinderen die het willen en leuk vinden mogen deze dag een bloem en/of kaart meenemen naar school voor Miranda. Deze kunnen ze onder schooltijd aan haar geven. We zorgen dat Miranda een mooi afscheid krijgt. Jarenlang heeft ze zich als leerkracht en interne begeleider voor de volle honderd procent ingezet voor de kinderen van BS Holthuizen.



Betreft: **Opgave Eerste heilige Communie** schooljaar 2021-2022



Beste ouders/verzorgers,

Als uw kind in groep vier zit, of hoger, kan het meedoen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De viering zal plaatsvinden op zondag 29 mei om 9.30 of 11.30 uur in Pancratiuskerk te Haaksbergen.

Vorbereiding begint eind november!

We werken met een eigen werkboek 'Over de drempel' en beginnen eind november! Kinderen (en ouders) willen we meer bekend maken mét en nieuwsgierig maken náár de persoon van Jezus en het liturgisch jaar als inspiratiebron voor ons eigen leven. Ouders, kinderen en pastores trekken samen op. We rekenen op enthousiasme en inzet van eenieder. Scholen kunnen meedoen middels een parallel project, dat geschikt is voor katholieke en niet-katholieke kinderen in groep 4. Meer informatie vindt u op <https://www.franciscusparochie.nl/index.php/sacramenten/2-uncategorised/96-eerste-heilige-communie> .

Startavond voor ouders en eerste bijeenkomst voor de kinderen

De Startavond voor ouders vindt plaats op woensdag 27 oktober van 20.30 tot 22.00 uur in de parochiezaal bij de Bonifatiuskerk aan de Veldmaterstraat. Van elke deelnemer wordt daar een ouder verwacht. De eerste bijeenkomst voor kinderen en ouders samen vindt plaats op zaterdag 27 november tussen 15.15 en 17.00 uur in eveneens de parochiezaal bij de Bonifatiuskerk. We hopen als vanouds samen te komen. Komt Corona er toch weer tussen, dan passen we het programma net als afgelopen jaar aan.

Opgave via onze website vóór 16 oktober

U kunt uw kind tot 16 oktober opgeven via het aanmeldingsformulier op onze website (contact): https://www.franciscusparochie.nl/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=inschrijfformulier .

Oprichting stuurgroep

Ik zoek drie tot vier ouders die samen met mij zorgen voor een goede organisatie en communicatie, én de taken onder de ouders verdelen. Geeft u daarvoor z.s.m. rechtstreeks bij mij op.

Met vriendelijke groet,

pastor Frank de Heus, 06 300 988 33, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl



De Franciscusbende gaat los!

Voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan we los met de Franciscusbende. Eens in de zoveel tijd organiseren we een activiteit voor kinderen en/of ouders. We gaan voor gezelligheid en plezier, elkaar beter leren kennen, een lijntje houden met kerk en geloof.

Als jij je laat opnemen in de groepsapp houden we jou op de hoogte van de activiteiten, die eraan komen. Je kunt op de app wel ontvangen, niet zenden. Je kunt ook zelf met ideeën komen voor activiteiten. Stuur die dan per mail in: FranciscusBende@franciscusparochie.nl.

Groetjes van de kerngroep Franciscusbende



Marije Brouwer, Jurgen ter Huurne, Marcel Leferink, pastor Frank de Heus (06 300 988 33)

Het programma voor de komende maanden:

Zaterdag 2 oktober, 14.00 tot 17.00 uur: Rondleiding en bezoek boerderij M.T.S. Smelt - Luttkhedde (voor kinderen)

We verzamelen om 13.45 uur aan de Braamweg 11 (bij Jurgen ter Huurne) te Buurse. Te voet gaan we naar de Braamweg 12 (overkant straat). Om 14.00 uur starten we met een kort filmpje. Daarna volgt een korte rondleiding over de boerderij. Na een drinkpauze is er een puzzeltocht met opdrachten op de boerderij in groepjes van vijf of zes kinderen met telkens één ouder als begeleider. Het gehele programma duurt ongeveer 2.5 uur.

Het geheel kan al doorgaan bij minimale deelname van 10 kinderen en maximaal 30 kinderen. Kosten: € 3,- ter plekke te voldoen bij Jurgen. Alle geïnteresseerde kinderen van groep 5 t/m 8 zijn welkom. Vrienden en vriendinnen mogen mee. Opgave liefst vóór 27 september bij FranciscusBende@franciscusparochie.nl.

Zondag 14 november, 9.00 tot 10.30 uur: Ontbijt en toren beklimmen in de Bonifatiuskerk (voor kinderen en ouders)

Om 9.00 uur ontbijten we gezamenlijk in de parochiezaal van de pastorie. Daarna beklimmen we in ieder geval de toren samen met Jos Westendorp. Afhankelijk van de grootte van de groep zullen we ook het orgel goed bekijken, de 'schatten' in de sacristie en de kerk. Om 10.30 uur gaan we

weer uit elkaar. Kosten: € 3,-- ter plekke te voldoen. Opgave via FranciscusBende@franciscusparochie.nl .

Vrijdag 10 december, tussen 18.30 en 20.30 uur: Vossenjacht in centrum Haaksbergen (voor kinderen en ouders)

Je start op je eigen tijd in of bij de Pancratiuskerk en gaat op jacht naar vossen uit het Kerstverhaal: Maria, Jozef, kindje Jezus, koningen, herders, de vroedvrouw, de evangelist en wat al niet meer? Een leuke activiteit tussen het winkelend publiek voor ouders en kinderen. Kosten € 3,-- ter plekke te voldoen. Opgave via FranciscusBende@franciscusparochie.nl .

